

Verslag van de Leesclub Vrouwen van Nu op 28 mei 2018

Bespreking van het boek **Colometa** van **Mercè Rodoreda** thv An

Aanwezig: An, Joke, Ria, Leny, Connie, Marijke en Erica die later kwam.

Afwezig: Marja, Nan en Gerda

### *De inhoud*

Een eenvoudige weduwe, bijgenaamd Colometa, moeder van twee kinderen, tracht zich staande te houden in de Spaanse burgeroorlog, waarin haar man is overleden. Haar huwelijk met Quimet, een dwingeland, verliep niet gemakkelijk, zeker niet toen hij in hun huis duiven ging houden. Zij vertelt haar levensverhaal in een lange monologue interieur, zoals het haar is overkomen, zonder commentaar, show don't tell

### *Over de schrijfster*

Haar roman Colometa is een van de bekendste Catalaanse romans en sinds de eerste uitgave in meer dan 30 talen vertaald. Hij wordt beschouwd als een van de beste romans over de Spaanse burgeroorlog.

Rodoreda werd geboren in Barcelona in 1908. Zij trouwde en kreeg een zoon. Ze begon haar carrière als schrijfster van korte verhalen in bladen, als ontsnapping uit haar ongelukkig huwelijk. Ze schreef in het Catalaans. Bij het uitbreken van Spaanse burgeroorlog vluchtte zij naar Frankrijk en later woonde ze in Zwitserland, waar ze een relatie kreeg met een eveneens gevluchte Catalaanse schrijver. Ze heeft veel geschreven en diverse prijzen gewonnen. In 1998 werd er een literatuurprijs naar haar genoemd: de Mercè Rodoredaprijs voor korte verhalen. Ze overleed in 1983 aan leverkanker.

*Wat wij van het boek vonden.*

Leny: ik weet niet wat ik ervan moet denken. Colometa vertelt op een nuchtere manier de meest vreselijke dingen.

Ria: soms wat langdradig maar een mooi boek, leest makkelijk weg, uitgebreide herhalingen

An: was steeds de draad kwijt. Armoe zat, niet mijn boek

Connie: droevig boek, nuchter beschreven

Nan: ik vond dit een langdradig beschreven boek.

Marijke: heel mooi boek, wel lange zinnen

Joke: Had aanvankelijk moeite met de kinderlijke stijl, tot ze beseftte dat de eenvoudige vrouw Colometa vertelde zoals ze dacht, in simpele woorden met veel oog voor details.

Erica: triest boek ze leest liever iets vrolijks

*Titel*, Colometa betekent Duifje, de naam die Quimet aan zijn vrouw geeft, waarmee hij haar haar identiteit afneemt, die krijgt ze pas terug als ze met de vriendelijke drogist trouwt. Een duif is het zinnebeeld van de vrede, van de H. Geest en is in de bijbel de boodschapper. Als Colometa de eieren van de duiven vernietigt, is dat tevens het begin van haar eigen revolutie.

*Thema*: We besluiten na enig zoeken tot: het leven nemen zoals het komt

Marijke